

Het credo

Dit boek moest geschreven worden, de woorden zongen al langer rond in ons hoofd en wilden gehoord worden. Niet omdat de woorden van Maria Montessori zelf niet voldoende meer zijn, zeker niet. We willen deze woorden juist nieuw leven inblazen. Een montessoriaanse opvoeding past in onze ogen uitstekend in deze tijd en we willen daar graag over vertellen. We delen ons enthousiasme over een visie op de wereld, op het kind en op het leren. Een zienswijze van meer dan 100 jaar oud die je handen en voeten kunt geven met hedendaagse kennis en ervaringen.

We willen hier vast een aantal zaken noemen die ons gegrepen hebben in het montessori onderwijs en die we bewaard willen zien. Het hebben van vertrouwen in de ander is een prachtige basis in relaties, in opvoeding. Montessori beschreef heel specifiek het vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen, van mensen. In ieder mens zit de kracht, de wil tot groei. En deze kracht kan niet anders dan een goede zijn.

Dit vertrouwen vraagt om het tonen van respect naar de ander. Het woord respect devalueert misschien iedere keer als we het noemen en toch doen we het. Respect betekent dat je de ander in zijn waarde laat en dat je gelooft in de goede intenties en vooral: de ander serieus neemt. Al jouw handelen straalt respect en vertrouwen uit.

Al jouw handelen heeft effect op de ander. Je stelt jezelf de vraag: Wie is de ander? Wat vertelt hij mij? En wat heeft hij nodig? Hier moeten we iets mee in onze opvoeding. Je denkt na over wat je gedaan hebt of gaat doen; je bent je bewust van het beslismoment en maakt een keuze.

Kenmerkend voor *En nú: Montessori!* zijn de actieve houding en de veelomvattende kennis van de opvoeder. Naast vertrouwen en begrijpen zal de opvoeder het kind ook prikkelen, stimuleren en tot eigen leer-kracht uitdagen. Je helpt het kind op te groeien tot een verantwoordelijk mens, dat zijn leven leeft in samenhang met de ander. Je helpt het kind het zelf te doen.